

Extra nieuwsbrief, nr. 9  
februari 2021



# DE MANTTEL





## Op weg naar Pasen

De stuifwind raast rond de pastorie en de wind giert rond de ramen. Er heerst een echt gevoel van winter. Komende week is het **carnavalsweekend** en het lijkt alsof alles nu in stilte aan ons voorbij gaat. Een heel jaar lang lijkt alles anders dan anders te zijn. En toch, ondanks een vreemde **kerst**, lijkt nu opnieuw een vreemde **carnaval** en een vreemde **Veertigdagentijd** op ons af te komen. **Vasten** lijkt nu helemaal niet nodig. Het is alsof we al een heel jaar lang aan het **vasten** zijn op allerlei gebied. En toch is het goed om deze momenten niet aan ons voorbij te laten gaan. We gaan een **carnavalsviering** via de live-stream verzorgen. We vieren **Aswoensdag** en beginnen aan de **Veertigdagentijd**. Opnieuw een periode van bezinning, nu misschien wel het meeste gericht op hoe we uit deze crisis gaan komen, wat we anders gaan doen, wat veranderd is... om zo met **Pasen** het feest van het Nieuwe Leven en de verrijzenis te gaan vieren. Ondanks alle zorgen die we met ons meedragen, voor onszelf en voor mensen om ons heen, hebben we gemeend om toch ook een project in Congo te adopteren voor onze **Vastenactie**. Met de kruisheren hebben we gekozen om een weeshuis aldaar te ondersteunen. Ook nu mogen we zorg dragen die verder rijkt dan onze eigen omgeving.

Ik hoop dat we een goede **Veertigdagentijd** tegemoet mogen gaan, in zorg en aandacht voor elkaar en voor onszelf.

Pastoor Theo Lamers



## Veertigdagentijd 2021

**Carnaval** zal er dit jaar heel anders uitzien dan we gewend zijn. Geen feesten of andere activiteiten, geen optocht en ga zo maar door. Het past in deze corona-tijd en het is helaas niet het enige waar we nu ongeveer al een jaar mee geconfronteerd worden. Scholen dicht en onderwijs online, ouders die thuiswerken en tegelijk voor de kinderen moeten zorgen, bedrijfssectoren die stil liggen en oplopende werkloosheid, kortom het complete maatschappelijk leven is ontwricht.

Niemand ontkomt aan de gevolgen. Het verlies van dierbaren om ons heen, de angst om besmet te worden, jongeren die het heel zwaar hebben of ouderen die de eenzaamheid bijna niet meer kunnen verdragen. Ook op langere termijn weten we in het geheel niet wat ons nog te wachten staat. Niet weten of en

wanneer aan dit alles weer een eind komt en daarmee het ontbreken aan perspectief is misschien wel het meest klemmend.

En toch vinden we een weg. Gelukkig zijn we onze creativiteit niet verloren. Bedrijven stellen alles in het werk om omzet te verkrijgen. Dagelijks zien we voorbeelden van activiteiten die coronaproof worden uitgerold. En om dicht bij huis te blijven, zelfs aan de behoefte van velen om kerkdiensten, weliswaar met beperkingen, door te kunnen laten gaan, wordt voldaan.

En toch blijft de prangende vraag hoe we dan weer ons oude leventje kunnen leiden. Oftewel, komen we weer terug naar "normaal" of is het leven voorgoed veranderd? Hierover zijn al veel beschouwingen gedeeld. Het lijkt er op dat veel van het vertrouwde zal terugkeren en tegelijk wordt ons voorgehouden dat de wereld echt veranderd is. Het laatste wordt vooral gestaafd door te verwijzen naar de onrust of het gebrek aan vertrouwen die zich wereldwijd manifesteren. In ons eigen land zijn hiervan ook voorbeelden aan te wijzen. Welke betekenis hebben bijvoorbeeld de recente rellen die ons allen hebben verbaasd? Is dat ook een gevolg van de coronacrisis of staan ze op zichzelf en vielen ze daarmee toevallig samen? Moeten we hieraan verbinden dat dit uitingen van protest tegen de maatregelen zijn of zijn het voorbeelden van doorgeslagen individualisme en/of afkeer van overheid en gezag?

Welke betekenis we daaraan ook moeten hechten en in welke wereld we ook komen te leven, onze focus blijft gericht op hoe wij iets voor onze medemens kunnen betekenen. Daarin kan de veel betekene verbinding tussen mensen liggen. Te beginnen met luisteren naar en respect voor elkaar. Augustinus zei al eens: Gij hebt ons gezocht opdat wij U zouden zoeken. Als je daarover nadenkt dan is dat wel een belangrijke handreiking. Als we "U" uit dat citaat vertalen naar ons mensen, hoeven we ons niet bezorgd te maken over de vraag hoe de wereld er na corona uit komt te zien. We zullen elkaar ook na corona nodig hebben en tegelijk kunnen we te allen tijden proberen elkaar iets te bieden. Misschien moeten we dat principe maar weer eens herijken. Dat zou zeker een alternatief voor al die beperkingen en wie weet, op een of andere manier ook voor **carnaval** kunnen zijn.

Het bestuur.





## Veertigdagentijd

### Veertigdagentijd of Vastentijd is quarantainetijd

Sinds de uitbraak van corona is het woord quarantaine weer helemaal terug in ons spraakgebruik. Wie ziekteverschijnselen heeft of vermoedt, wordt geadviseerd om zich een aantal dagen terug te trekken. In die tijd kun je niemand besmetten en zelf genezen. Het woord quarantaine is afgeleid van het Italiaanse 'quaranta giorni', wat veertig dagen betekent. In de 14e eeuw moesten in Venetië schepen uit landen waar de pest heerste veertig dagen buiten de haven blijven liggen, om de ziekte niet aan land te brengen. Mensen die afgelopen jaar noodgedwongen in quarantaine moesten, zeiden achteraf dat ze in die tijd tot rust waren gekomen en oog voor andere aspecten van het leven hadden gekregen.

In de kerk kennen we al heel lang het gebruik om veertig dagen 'in quarantaine' te gaan. Jezus zelf trok zich **veertig dagen** terug in de woestijn, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Na een paar dagen feesten met **carnaval** en de afsluiting met **Vastenavond** is het tijd voor bezinning, om geestelijk in quarantaine te gaan om even uit de hectiek van het dagelijks leven te stappen en te genezen van de drukte van alledag en tijd vrij te maken voor God.

De **Veertigdagentijd** begint op **Aswoensdag** met het **askruisje**. De as voor het askruisje wordt gemaakt door de palmtakjes van vorig jaar te verbranden. Bij de zegening wordt er wat wijwater bij gedaan, zodat daarmee een kruisje kan worden getekend op het voorhoofd. Al in de Bijbel strooiden mensen as over zich heen en gingen **vasten** (in zak en as zitten) als teken van rouw, berouw en inkeer.

As is bij uitstek het symbool van sterfelijkheid. Bij het geven van het askruisje wordt dan ook gezegd: 'Mens, bedenk wel, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'. Ook roept het askruisje ons op tot bekering en tot het openen van ons hart voor het evangelie. Bekeren in de zin van: stilstaan en nadenken over wat werkelijk belangrijk is in ons leven, namelijk onze band met God en onze medemensen. As is daarom niet alleen een teken van vergankelijkheid. As reinigt en loutert: wij zijn als de korenvelden waarvan de stoppels worden verbrand om de grond vruchtbaar te maken.

Vanaf **Aswoensdag** kun je **veertig dagen** oefenen, en dat mag met vallen en opstaan. Veertig dagen om onderscheid te leren maken. Wat houdt jou in zijn greep, welke gewoonten kun jij loslaten? **Vasten** kan ook zijn: minder tv of Facebook kijken, minder alcohol drinken, minder roken, minder shoppen of snoepen of iets anders minder doen waar je erg aan bent gehecht. Kortom: meer ruimte en tijd vrij maken voor bidden en

voor je medemensen en dingen die er echt toe doen. Met als doel: **Pasen**, opstaan met de Heer, als een nieuwe mens. De **Veertigdagentijd** is dus bij uitstek de tijd voor het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht.

*Pastor Henk Janssen.*



## Vasten

*Vasten,  
gewoon om ons heen kijken.  
Zorg dragen voor mensen  
die reikhalzen en verlangen naar liefde.*

*Veel mensen zijn vandaag  
als bloemen die verdorren,  
ze zijn bedroefd en alleen  
want spiegelbeelden praten niet.  
In hun woestijn van zorgen en pijn,  
is er veel en diep, verborgen verdriet*

*Vasten,  
je armen uitstrekken,  
een beetje warmte geven  
aan mensen in hun woestijn.*

*Zoals het hert de beekjes zoekt,  
zoals het hert verlangt naar water,  
zo zoekt een mens naar een 'oase'  
in de woestijn van zijn leven.*

*Honger stillen en dorst lessen  
met onze liefde,  
laven en doordrenken met wat  
we eerst zelf hebben ontvangen  
een oneindige schat,  
liefde!*

*Een genadevolle Veertigdagentijd.*

*Jenny*





## Vastenactieproject

Vastenactieproject i.s.m. **Kruisheren**  
**Weeshuis H. Maria te Beni-Paida in Congo.**



De zusters oblaken van de Assumptie zijn in het bisdom Butembo-Beni sinds 23 december 1923. Direct na hun aankomst hebben ze al een **weeskind** opgenomen. Sinds juli 1936 zijn er steeds meer **weeskinderen** bij gekomen. Zo krijgt het **weeshuis** van de Heilige Maria steeds meer vorm en gestalte te Beni-Paida in het noordoosten van de provincie Nord Kivu in de Democratische Republiek Congo.

Vanaf 1923 tot op vandaag verzorgt dit tehuis zonder onderbreking jonge **weeskinderen**. De zusters oblaken, geholpen door veel weldoeners, staan in voor de zorg van deze kinderen, zonder enig onderscheid.

Het **weeshuis** neemt kinderen op vanaf hun geboorte tot op het moment dat een blijvende oplossing gevonden wordt. Allereerst trachten zij de biologische familie te vinden en te zien of die ervoor kan zorgen. Helaas hebben veel kinderen door de vreselijke oorlog die er woedt hun ouders verloren.

Indien de familie niet gevonden wordt of als zij niet voor de kinderen kunnen zorgen, trachten de zusters een pleeggezin te vinden waaraan de kinderen worden toevertrouwd. De kinderen in het **weeshuis** variëren in leeftijd van 1 tot 12 maanden, soms zelfs tot 12 jaar.

### Verplaatsing van het **weeshuis** van Beni-Paida naar Musienene



Ten gevolge van de oorlog die de streken van Beni teistert, heeft men het **weeshuis** verplaatst naar Musienene om de kinderen een veiligere en aangepaste omgeving te bezorgen. Deze verplaatsing gebeurde in 2014; het **weeshuis** vond een

onderkomen in de gebouwen van de parochie van het Heilig Hart van Jezus, die geleid wordt door de paters **kruisheren**. Zo konden de kinderen genieten van een beter en veiliger onderkomen, beschermd tegen oncontroleerbare gewelddaden, zelfs moordpartijen van de soldaten in het gebied van Beni. Nu wonen die kinderen bij de zusters oblaken van de Assumptie in Musienene.

### Op de dag van vandaag

Op dit moment telt het **weeshuis** 23 kinderen van verschillende leeftijden. Regelmatig worden kinderen opgenomen in een pleeggezin, maar blijven onder de verantwoordelijkheid van de zusters oblaken; zij zorgen ook voor de begeleiding van de pleeggezinnen.

De moeilijkheden die zich voordoen bij het opvangen en begeleiden van deze kinderen zijn legio: gezondheidszorg, voeding, schoolbenodigdheden en schoolgeld, sociale integratie, enzovoorts. De COVID-19 pandemie maakt de levenssituatie van het **weeshuis** niet gemakkelijker.

De **Kruisheren** met de zusters oblaken willen de kinderen in deze eerste levensfase niet aan hun lot overlaten en hen helpen om een goed basisbestaan en een toekomst te bieden.

Als parochie willen wij graag in de **Veertigdagentijd** ondersteunen. Uw bijdrage is bijzonder welkom op NL67 RABO 0177 49 32 32 o.v.v. **Vastenactie 2021 Congo**.

Informatie over het project vindt u ook op de website van de parochie. Mede namens de **kruisheren** danken wij u al bijzonder voor uw bijdrage.



### Uitgaven Weeshuis per maand

Melk	€ 186,75
Zeep	€ 66,40
Suiker	€ 35,96
Rijst	€ 20,75
Vlees en vis	€ 62,25
Bonen en groente	€ 83,-
Maismeel	€ 37,35
Tarwebloem	€ 20,75
Maniokmeel	€ 37,35
Totaal	€ 550,56

### Jaarlijkse uitgaven

Kleding	€ 249,-
Medische zorg	€ 415,-
Kosten per jaar :	€ 7.270,72

## Neem de tijd

*Neem de tijd, ja neem 40 dagen de tijd  
Neem de tijd, om met mensen samen te zijn en te voelen:  
'We hebben elkaar nodig'.  
Neem de tijd, om een blik op de wereld te werpen en te voelen:  
'We hebben elkaar nodig'.  
Neem de tijd, om oog in oog met God samen te zijn en te voelen:  
'we hebben elkaar nodig'.  
Ja neem de tijd, wel 40 dagen lang om te voelen:  
'Ik leef en Hij leeft in mij'.*



### Paus Franciscus

#### Paus Franciscus kondigt Jaar van de Heilige Jozef af

In het recente pauselijke document 'Patris corde' wordt de Heilige **Jozef** als voorbeeld gesteld en wordt een heel jaar aan hem toegewijd.

Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de **H. Maagd Maria**, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de **Heilige Jozef** aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt een heel jaar, vanaf vandaag tot 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.

Paus Franciscus herinnert eraan dat **Sint-Jozef** 150 jaar geleden door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk.

De paus schrijft in de apostolische brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered.

*Jozef was een buitengewone figuur,  
maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons.  
Patris corde*

Historisch, merkt de paus op, heeft de katholieke Kerk en het kerkelijke leergezag zich op **Maria** na met geen enkele andere heilige zo sterk beziggehouden als met

de Heilige Jozef. Paus Pius IX riep hem op 8 december 1870 uit tot universele beschermheer van de Kerk; Leo XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld van de arbeid en paus Pius XII zou hem in 1955 uitroepen tot patroon van de arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten.

**Jozef** is ook een voorbeeld van kuisheid, omdat hij nooit een ander dan **Maria** heeft willen begeren en liefhebben. Hij nodigt ons uit om anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur voor de zwakken. Slechts tederheid, zoals die van Jozef, zal ons redden van de boosheid die alleen oog heeft voor de zwakheden, terwijl de barmhartige Vader ons ondanks onze gebreken tegemoet komt, ons herstelt in onze waardigheid en ons opnieuw op weg doet gaan. Te midden van de stormen van het leven leren wij dat wij niet bang moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten.

*Jezus heeft met Gods tederheid kennisgemaakt door  
Jozef,*

*die een voorbeeld is van hoe de heilsgeschiedenis  
ondanks onze zwakheden tot vervulling komt.*

*Patris corde*

Daarom kondigt paus Franciscus een **Sint-Jozefjaar** af, waarin deze heilige nog tot 8 december 2021 speciaal zal worden herinnerd en zijn voorbeeld bijzonder moet inspireren.

De viering van dit Jozefjaar kan vooral versterkt worden door bijzondere aandacht te hebben voor feestdagen, devoties en gebeden die aan **Heilige Jozef** zijn gewijd.

*Ook in onze parochiekerk zal het beeld van Sint Jozef een bijzondere plaats krijgen en zullen we regelmatig via de verschillende media hieraan aandacht besteden.*

(Bron: Kerknet)



## Vieringen

### Maatregelen

Op dit moment zijn er voor het samen vieren nog geen grote veranderingen afgekondigd. De enige wijziging die enige tijd geleden is ingegaan, is dat aan het maximum aantal bezoekers voor uitvaarten van 100 naar 50 is verlaagd. Verder geldt voor de Rooms-katholieke kerk nog steeds het maximum van 30 bezoekers per viering. Voor de weekendiensten en bijzondere vieringen (als Aswoensdag) geldt dat reserveren noodzakelijk is. U kunt reserveren via de reserveringsite: <https://eventix.shop/fseq4td5> of telefonisch via het parochie-secretariaat, dagelijks tussen 10 en 12 uur. De weekmissen zijn vrij toegankelijk, u wordt daar bij de ingang geregistreerd. Voor de vieringen geldt dat het dragen van een mondkapje bij binnenkomst, communiegang en verlaten van de kerk verplicht is.

### Livestream

Ondertussen is in de Martinuskerk ook een livestream geïnstalleerd, waar alle diensten mee uitgezonden worden. Voor zondagen en bijzondere vieringen is er een "stream-team" van vrijwilligers, die zorgen dat er meer afwisselende beelden uitgezonden worden. De vieringen kunt u volgen of terug kijken via de website van de parochie [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl). Onderaan op de website is een speciale knop verschenen waarmee u rechtstreeks doorlinkt naar ons stream-pagina.

### Bijzondere vieringen

Op Aswoensdag, 17 februari, zijn er twee vieringen om 10 en 19 uur. Het Vaticaan heeft vanwege de coronapandemie aangegeven dat er geen askruisje gegeven kan worden, maar dat er een beetje as op het hoofd van de gelovigen gestrooid kan worden.

### Dagelijkse vieringen

Dagelijks is er een viering om 10 uur in de Martinuskerk. In het weekend is er naast zaterdagochtend ook een viering op zaterdagavond (zondagsviering) om 19 uur.

## Bijzondere vieringen

17 februari	Aswoensdag <i>verplichte vasten- en onthoudingsdag vieringen om 10 en 19 uur</i>
22 februari	Feest Petrus' Stoel
19 maart	Hoogfeest H. Jozef
25 maart	Hoogfeest Maria Boodschap
28 maart	Palmzondag <i>begin van de Goede Week vieringen zat. 19 uur en zon. 10 uur</i>



## De eerste stappen....

De **communicanten** en **vormelingen** hebben ondanks de lockdown de eerste stappen gezet. Elke groep is met een eigen project onderweg naar deze bijzondere feesten. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn coronabestendig ingericht; in de ideale situatie is er een balans in digitale bijeenkomsten en groepsbijeenkomsten in de kerk. Op dit moment zijn de voorbereidingsmomenten nog volledig digitaal. De **communicanten** hebben zo bijvoorbeeld al een digitale rondleiding door de kerk gehad en ontvangen de Bijbelverhalen in een video.

De **vormelingen** en de **vormselwerkgroep** hebben tijdens de eerste digitale bijeenkomst kennis gemaakt met elkaar. Aansluitend aan de Livestream van de zondagviering, zijn ze via Teams samengekomen, waarbij de vormelingen met een Kahoot-quiz kennis gemaakt hebben met de thema's die in de komende maanden aan bod zullen komen.

Het is mooi dat we in deze tijd digitale mogelijkheden hebben om de live-bijeenkomsten op te vangen, maar we bidden en hopen dat het snel weer mogelijk is om in de kerk samen te komen met de **communicanten** en **vormelingen**.

Ik wens alle gezinnen een mooie voorbereidingstijd.

Patrick Meijer



## 650 jaar

### Klooster St. Agatha (1371-2021)

In 2021 bestaat het **klooster van St. Agatha** 650 jaar. We feliciteren natuurlijk van harte de gemeenschap van het klooster. Het is ook een gelegenheid om in deze en komende nieuwsbrieven wat over de geschiedenis van dit bijzondere klooster te vertellen. **Kruisheer Dr. Roger Janssen** heeft bij gelegenheid van dit jubileum een 36 pagina's tellend boekje geschreven over de historie van het klooster. Wij mogen uit dit boekje teksten overnemen voor onze nieuwsbrief. Wilt u graag het boekje in bezit hebben, dan is het te bestellen via het parochiesecretariaat. De prijs van het boekje is € 7,-. Wij zorgen dan dat het bij u bezorgd wordt.

### Deel 1: De stichting van klooster Sint Agatha

In de oudste katholieke lijst van heiligen treft men **Agatha van Sicilië** (225-251) aan. Zij stierf de marteldood ten tijde van de Romeinse keizer Decius. In

het Grieks luidt haar naam Agathos, dat de goede betekent. Haar tombe bevindt zich in de kathedraal van Catania. In de middeleeuwen werden voor grote sommen geld kleine stukken bot van haar handen verkocht. Tot op heden wordt zij op vele plaatsen vereerd als de patrones van voedsters, bakkers, klokkengieters, metaalarbeiders, mijnwerkers, edelsmeden, juweliers, glasblazers, brandweerlieden, vuurwerkmakers, herderinnen, verpleegkundigen, wevers en reizigers per schip. Haar voorspraak wordt ook ingeroepen tegen aardbevingen, bij brandgevaar en onweer. Daarnaast doet men op haar een beroep tegen borstkwalen, doorliggen, kanker en pest.

Voor het goederenverkeer was de riviervaart in de middeleeuwen belangrijker dan het verkeer over land. De Maasvaart bijvoorbeeld verbond Noord-Frankrijk en het prinsbisdom Luik met de Noord-Nederlandse vorstendommen en met Engeland. Graan, kalk, leien en hardsteen, blauwe verfstof, hout, ijzer en Franse wijnen werden stroomafwaarts verscheept. In omgekeerde richting werden ladingen haring, Engelse wol, zout, zuivelproducten en aardewerk vervoerd. Ook het personenverkeer verliep makkelijker over het water. Maasschippers en reizigers gingen her en der aan land om te verpozen en om de bidden. Ter ere van de **heilige Agatha**, patrones van de reizigers per schip, bouwden inwoners van het Land van Cuijk met de steun van hun landsheer, Jan I heer van Cuijk, Grave en Asten (1230-1308) omstreeks 1300 een kapel in Cuijks-Brakel ter ere van de **heilige Agatha**. Uit Luik, tot welk bisdom Cuijk toen behoorde, kwam de wijbisschop in 1315 om het altaar te consacreran. Hij stond toe dat, in ruil voor geldelijke bijdragen, aan weldoeners aflaten werden verleend. Met deze bijdragen kon het onderhoud van de kapel hopelijk worden verzekerd, terwijl de weldoeners kwijtschelding werd beloofd van een aantal dagen, maanden en, als ze genoeg geld schonken, jaren van boetedoening in het vagevuur. De pastoors van de buurtparochies hadden wel recht op een gedeelte van de opbrengsten en de landsheer genoot het ius patronatus of collatierecht, d.i. het recht om de geestelijke aan het altaar voor te dragen.

Verskillende pelgrimsroutes ontstonden richting Rome, Keulen, Jeruzalem en Santiago de Compostela. Langs deze routes werden kerkjes en kapellen gebouwd, waar de pelgrims werden opgevangen. Drukbezochte kapellen werden nogal eens aangeboden aan religieuze orden in ruil voor het verstrekken van de lichamelijke en geestelijke verzorging van de pelgrims. Voor de kapel in **Sint Agatha** verleenden twaalf bisschoppen aan het pauselijk hof in Avignon in 1342 een uitgebreide, collectieve aflaatbrief van veertig dagen. Een dergelijke aflaat werd gegeven aan kerken of kapellen, waar arme pelgrims op hun lange boetetocht een pauze voor geest, ziel en lichaam zochten. Men mag er daarom van uitgaan dat aan de kapel dan reeds een lazaret was verbonden.



In 1367 werd de kapel in **Sint Agatha** aangeboden aan de **Orde van het H. Kruis** door Dirk van Horn, heer van Perwez, Duffel en Kranenburg, die optrad als voogd van de minderjarige Jan V, heer van Cuijk (1360-1382). De **Orde van het H. Kruis** was in de eerste helft van de dertiende eeuw gesticht in Hoei, een stad in het prinsbisdom Luik. In de eerste eeuw van hun bestaan, bezaten de **kruisbroeders** vooral in Engeland en Frankrijk kloosters. Vanaf de stichting van een klooster in Beyenburg in 1298 ging hun aandacht ook uit naar meer noordelijk gelegen plaatsen. Achtereenvolgens stichtten zij kloosters in Hohenbusch (1302), Keulen (1307), Asperen (1314) en Schwarzenbroich (1340).

Petrus Pincharius, die prior-generaal was van 1369 tot 1382, stuurde een **kruisbroeder** van Asperen, Johannes van Roermond, om te onderhandelen over de overname. Op 2 februari 1371 vond de definitieve overdracht plaats. De pastoors van Cuijk en Vierlingsbeek deden afstand van hun rechten op de kapel. Het recht om een priester aan het altaar aan te stellen ging van de heer van Cuijk over op de **Orde van het H. Kruis**. Een drietal **kruisbroeders** uit Asperen kwamen er wonen. In 1374 werd de overdracht nader geregeld: aan de **kruisbroeders** werd gevraagd om voor een ruime huisvesting te zorgen en de eredienst met het koorbed te verzorgen. Willem van Doernen schonk aan de kleine gemeenschap een stuk land vlakbij de kapel, met als voorwaarde dat er een klooster op gebouwd zou worden. In 1378 en 1379 bekrachtigden de meerderjarige geworden Jan V van Cuijk en Johannes N., de pastoor van Cuijk, de afstand van hun rechten, waarbij bepaald werd dat de **kruisbroeders van Sint Agatha** voortaan aan de moederkerk van Cuijk een cijns van 18 ponden per jaar verschuldigd waren. De overdracht werd bekrachtigd op 25 maart 1379 door de aartsdiaken van Kempenland, Ademar de Rupe, en op 29 juli 1380 door kardinaal-legaat Pileus. In 1380 stemde Rome in met de overdracht van het patronaatsrecht van deze kapel aan het **kruisbroederklooster** van Hoei.

*(wordt vervolgd)*



## 40-dagenretraite 2021

“Het licht van uw gelaat”



De online **40-dagenretraite** 2021 is geschreven door jezuïet Bert Daelemans en is gratis. Deelnemers ontvangen dagelijks om 18.00 uur een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo'n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.

Op de zaterdagochtenden kun je deelnemen aan een geleide meditatie via Zoom.

Op zondag ontvang je naast het gebedsmateriaal ook een korte overweging over het thema van de nieuwe week. In die mail staan ook enkele nieuwe gebedstips en inspirerende citaten. Deze **retraite** is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Elke **retraite** is een innerlijke reis, zo ook deze. Waaraan deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God is een God van vertroosting en wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).

Inschrijven kan door je mailadres op te geven (niet nodig bij eerdere inschrijving zonder nadien te hebben uitgeschreven).

Vind meer hierover op: [www.ignatiaansbidden.org](http://www.ignatiaansbidden.org)



## Dank u wel!

Met een dankbaar hart kijkt de werkgroep **Kerstpakkettenactie** Cuijk terug op een geslaagde actie afgelopen december. Er zijn volop levensmiddelen ingeleverd, daarmee zijn er ruim 100 gezinnen verrast met een pakket voor de **kerstdagen**. Dank u wel voor uw bijdrage. Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om de **kerstpakketten** op tijd gevuld en bezorgd hebben. Zonder hen en met name hun flexibele houding in de eerste lockdown-week was het niet mogelijk geweest alle gezinnen te kunnen verrassen.

Voorzichtig kijken we als werkgroep **Kerstpakkettenactie** Cuijk vooruit naar de actie in december 2021. Het vullen en bezorgen van alle **pakketten** vraagt de nodige voorbereiding. De werkgroep kan uw hulp als versterking goed gebruiken. Vele handen maken immers licht werk!

**Helpende handen gezocht !**

Voor informatie over de werkgroep kunt u contact opnemen met Bianca Akkermans email: [bianca.akkermans-vanraaij@gmail.com](mailto:bianca.akkermans-vanraaij@gmail.com) telefoon: 06-17018764 of Patrick Meijer email [p.meijer@martinuscuijk.nl](mailto:p.meijer@martinuscuijk.nl) , telefoon 06-38144702.



## Parochiestatistiek



**Uitvaart**

*Ons gebed wordt gevraagd voor hen die in de afgelopen maanden zijn overleden. We hebben van hen in kleine kring afscheid genomen in de kerk of op het crematorium, of voor hen is ons gebed gevraagd:*

Johanna van Duren - Roelofs  
Arnold Smits  
Gerard Bovée  
Jos Remmen

Gebod wordt gevraagd voor:  
Cor Berends  
Gerrit van den Akker